

# Nieuwsbrief Paulien Naber

## December 2014

Lieve mensen,

Bijna Kerst, de tijd gaat snel, alweer bijna een jaar voorbij. Tijd om terug te kijken en vooruit te denken.

Dankbaar voor alles wat God dit jaar heeft gedaan in mijn leven en het leven van de mensen om me heen. Maar vooral ook dankbaar dat we met Kerst weer mogen denken aan dat stalletje in Bethlehem zo lang geleden waar de Messias geboren werd. Zo eenvoudig dat iedereen bij Hem kon komen en zo eenvoudig is zijn boodschap ook vandaag der dag nog.



### BIJBELSTUDIE GROEPEN

In plaats van 1 Bijbelstudie groep bij mensen thuis, heb ik er tegenwoordig 2. De eerste groep is opgesplitst, er is een nieuwe groep uit ontstaan van nieuwe gelovigen. Fantastisch om hen alle basis principes van het geloof te mogen leren. De andere groep is meer gericht op buiten kerkelijke mensen, en de mensen die al 2 jaar in die Bijbelstudie groep hebben deelgenomen, zijn nu onder mijn leiding de lessen aan het geven. Het is goed om hen te zien ontdekken wat hun gaven zijn en dat ondanks dat het soms best wel spannend is, ze een groep kunnen leiden. Het is mooi om groei in mensen te zien.

### BEZOEK VAN M'N MOEDER

In oktober is mijn moeder hier 3 weken op bezoek geweest. Het was heerlijk om met haar te kunnen bijkletsen. We hebben ervan genoten om veel dingen samen te doen, en zij om mensen weer te zien en nieuwe mensen te mogen ontmoeten. We hebben samen van een korte vakantie in het zuiden van Mexico genoten. We hadden de grote eer om bij een feest bij de Maya's te zijn. Dat was een hele bijzondere ervaring, mensen die het Maya dialect spreken, vrouwen die nog de



traditionele kleding dragen en eten wat nog gekookt wordt op een houtvuurtje. Toen mijn moeder alles zag zei ze: "Hoe leg ik dit mensen in Nederland nou uit?" Ja het zijn inderdaad 2 hele verschillende culturen. En wat is het mooi dat we van verschillende culturen mogen leren en nieuwe ervaringen mogen opdoen.

Ook mochten we m'n moeder haar verjaardag hier in Mexico vieren met een verrassings feest met de vrouwen van de kerk. En ondanks dat mijn moeder de taal niet spreekt kon ik zien dat ze geliefd was onder de vrouwen. Het was een goede tijd.

## KINDERTEHUIS

Met alle kinderen gaat het goed. Ze groeien als kool, de meesten zitten in de tiener leeftijd en beginnen aardig op mijn hoogte te komen. Michel is begonnen te lezen en er gaat een nieuwe wereld voor haar open. Chucho krijgt steeds meer vertrouwen in zichzelf en is hard aan het werk op



school. Het is mooi om zijn enthousiasme te zien.

Van Carlos, een jongere die een aantal jaren geleden bij ons is weg gegaan, hebben we gehoord dat hij zijn universiteit heeft afgerond!! We zijn trots op hem en dankbaar dat we een goed contact met hem hebben.

Alberto, een van onze full time vrijwilligers, die het eerste kind in der tijd op het kindertehuis was, had al 18 jaar zijn familie niet meer gezien of van hen gehoord. In Augustus heeft hij de grote stap genomen om zijn familie weer op te zoeken. En hij heeft ze gevonden, nog wonend op dezelfde plek als waar hij was opgegroeid.

Zijn vader, opa en 2 zussen waren blij verrast hem te zien. Hij had een goede week bij ze, waarin er heel wat bij te praten was. Zijn vader was ziek en twee maanden nadat Alberto zijn familie had gevonden kreeg hij een telefoontje dat zijn vader was opgenomen in het ziekenhuis. Opnieuw is hij naar ze toe gegaan en een week later is zijn vader overleden. Het was een moeilijke tijd voor Alberto, maar hij heeft gelukkig een goed contact met zijn zussen.

Dawn en Mark, een echtpaar vanuit Minnesota, die alweer anderhalf jaar meehelpen op het kindertehuis hebben het slechte bericht ontvangen dat Dawn kanker heeft en het volgende jaar hier niet kan zijn omdat zij chemokuren moet onder gaan. Bidt voor kracht voor hen, want zij willen het liefst hier zijn om te helpen, en kracht voor ons nu we het weer met minder mankracht moeten doen.

## KINDERKERK

De planning voor het werk in de kerk voor volgend jaar is in volle gang. Een van de plannen die er zijn is om onze eigen kinderkerk te gaan beginnen, een project wat ik jarenlang in m'n hart heb gehad. Wilt u voor ons bidden als we dit nieuwe werk gaan beginnen.



## KERST EN OUD EN NIEUW

De feestdagen worden hier gevierd met vooral heel veel eten. De kinderen hebben al twee feesten achter de rug. En we hebben lekker twee en een halve week kerstvakantie!!

Ik wens een ieder van jullie fijne kerstdagen toe en een heel gezegend nieuw jaar vol van liefde.

Dank ook voor iedereen die die liefde dit afgelopen jaar heeft getoond voor mij en mijn werk hier.

Er zijn fantastische acties geweest met heel veel ondersteuning, waardoor er dit jaar een busje voor het kindertehuis gekocht kon worden en er plannen liggen om volgend jaar zonnepanelen aan te schaffen!! Ook heel erg bedankt voor al jullie gebeden, giften en gezellige berichtjes.

## GEZEGENDE FEESTDAGEN

# Liefs Paulien

Postadres: P.O. Box 52227 McAllen, TX 78505 U.S.A.

E-mail: [paulien.naber@hotmail.com](mailto:paulien.naber@hotmail.com) Facebook: Paulien Naber WhatsApp: +52 1 89 92 28 38 81

Giften aftrekbaar van de belasting kan je overmaken op: Diaconie Herv. Gem. Aalsmeer inz. Paulien rek. Nr. 635805200

Als je me wilt helpen een pensioen op te bouwen kan dat via hetzelfde rekeningnummer, vermeld dan alleen even: inz. Paulien pensioen.