

# Nieuwsbrief Paulien Naber

## April 2014

Lieve mensen,

Eindelijk is het voorjaar!!! De cactussen staan in bloei, de bomen hebben weer nieuwe groene blaadjes, het "onkruid" bloeit overal, de insecten (spinnen, vliegen, schorpioenen) komen weer te voorschijn en we zien de zon weer. De winter was erg lang dit jaar, met veel koude periodes en veel regen. Bijna elke week was er wel een dag dat we geen les konden geven omdat het te koud was. Daarbij was de luchtvochtigheid steeds heel hoog en was het geen plezierige tijd. We zijn dan ook erg blij dat het voorjaar er is, hoewel .... de noordenwind net weer binnen is gekomen en de temperatuur weer aan het zakken is ... iets wat niet normaal is voor deze tijd van het jaar. De jongens zitten dan ook ,na een partijtje voetbal, lekker binnen televisie te kijken. Het is paasvakantie, 2 weken geen school, en tijd om te ontspannen.



### DANSGROEP

Vanaf december tot begin maart ben ik druk bezig geweest met allerlei activiteiten te organiseren met een groep vrouwen en meiden van de kerk om geld bij elkaar te krijgen voor een reis die 8 meiden van de kerk zouden gaan maken. Zij waren uitgenodigd als dansgroep om bij een vrouwen conferentie op te treden. In maart was het zo ver en zijn we met 8 volwassenen en 8 meiden naar San Luis Potosí geweest, 8 uur rijden hier vandaan. Het was een fantastische ervaring voor de meiden, allereerst om zo ver van huis te gaan en een ander deel van hun land te leren kennen, maar vooral ook om na maanden van oefenen op te treden bij een conferentie met 1000 vrouwen en na de conferentie dat ook nog een keertje te mogen doen in de organiserende kerk. Het heeft een verandering in hun leven gebracht, een verandering in de manier waarop zij kijken naar wat ze doen als dansgroep, maar ook een verandering in hun denken dat het niet uit maakt waar je vandaan komt of hoe rijk of arm je bent, voor God is niks onmogelijk en je mogelijkheden zijn groter dan je denkt.

### BIJBEL STUDIE

Nog steeds geef ik elke week een bijbel studie bij een van de families van de kerk thuis. Het is goed om bij elkaar te komen, maar vooral ook goed om mensen te zien groeien in hun geloof. De mensen zijn steeds opener in het delen van hun ervaringen en het stellen van vragen. Saul is een man die een half jaar geleden naar de groep toekwam en enorm is gegroeid in zijn geloof. Sinds die tijd komt hij elke week trouw naar de kerk toe, neemt de laatste maanden ook zijn vrouw mee en we hebben een grote verandering in zijn kinderen gezien. Fantastisch om te zien hoe God in mensen aan het werk is.

## KINDERTEHUIS

Afgelopen maand hebben we 3 groepen mogen ontvangen. Het was goed om weer zoveel groepen hier te zien. Na een tijd van geweld in Mexico, krijgen mensen weer een beetje meer vertrouwen om te grens over te komen en te helpen. Met één groep hebben de kinderen heel veel natuurkunde projecten gedaan, fantastisch om te zien hoe ze leerden en ontzettend veel plezier hadden op hetzelfde moment. Verschillende mensen hebben meegeholpen in de klaslokalen met de kinderen die extra aandacht nodig hebben. En verder hebben ze met allerlei klussen in en om het huis geholpen. En natuurlijk mochten de kampvuren en de waterballonnen niet ontbreken. Kortom een goede tijd, waarin er veel werk is verzet, er veel gelachen is en er veel nieuwe vrienden zijn gemaakt.



In januari en februari hadden we de hulp van een echtpaar uit Nebraska die ons voor 2 maanden kwamen ondersteunen. Zij heeft meegeholpen op school en in de keuken en hij is een verschrikkelijk handige klusjesman, dus er zijn weer heel wat klusjes geklaard. De kinderen, de meeste in de tienerleeftijd, groeien als kool, broeken

die te kort zijn, shirts die niet meer passen en schoenen die gaan knellen zijn dingen die we steeds weer zien. Wat een voorrecht om hen te mogen zien opgroeien en deel van hun leven te mogen zijn.

Nog altijd doe ik m'n werk hier met veel plezier en mag ik steeds weer Gods leidende hand zien en mag ik kinderen om me heen zien groeien. Door middel van jullie ondersteuning (gebed, financiën, bemoediging) is het mogelijk dat ik dit werk doe en dat er een lach op de gezichten van de kinderen is en zij een betere toekomst kunnen hebben. Heel erg bedankt voor al jullie ondersteuning. Als je mijn werk hier nog niet ondersteunt maar er wel eens aan hebt gedacht om dat te doen, wil ik je zeggen 'alle kleine beetjes helpen', je kan meer informatie vinden onder aan deze brief. Vanuit Mexico wil ik jullie alvast hele fijne Paasdagen toe wensen. Hij is opgestaan, ja Hij is waarlijk opgestaan. Ook dit jaar mogen we dat weer gedenken en vieren.



## Liefs Paulien

Postadres: P.O. Box 52227 McAllen, TX 78505 U.S.A.

E-mail: [paulien.naber@hotmail.com](mailto:paulien.naber@hotmail.com) Facebook: Paulien Naber

Giften aftrekbaar van de belasting kan je overmaken op: Diaconie Herv. Gem. Aalsmeer inz. Paulien rek. Nr. 635805200

Als je me wilt helpen een pensioen op te bouwen kan dat via hetzelfde rekeningnummer, vermeld dan alleen even: inz. Paulien pensioen.