

# Nieuwsbrief Paulien Naber

## Augustus 2014

Lieve mensen,

Zittend in het zwembad, terwijl ik geniet van de spelende kinderen die lachend van de waterglijbaan afkomen, wil ik jullie weer even bijpraten over wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Terwijl de zomer bijna voorbij is en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang zijn genieten we nog even van een aantal uitstapjes, die mede door bezoek uit Nederland en Amerika mogelijk zijn gemaakt.



Zwembad, strand en dierentuin maakten de hoge temperaturen van tegen de 40 graden, een stuk aangenamer. En we zijn dan ook blij dat we bezoek hadden van diverse mensen en een aantal groepen, die niet alleen werk en klusjes verrichtten op het kindertehuis, maar ook de kinderen een onvergetelijke zomer gaven.

### VAKANTIE BIJBEL SCHOOL

Nadat we het schooljaar goed hebben kunnen afsluiten eind juni, begonnen de grote voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel School. Met een groep van 23 kinderen en tieners, waaronder 5 van het kindertehuis, waren we al 2 maanden bezig geweest om alle liedjes en een toneelstuk voor te bereiden. Het enthousiasme van de tieners motiveerde me enorm en ook tijdens de Vakantie Bijbel School waren zij weer de beste helpers. In totaal hielpen meer dan 40 mensen van de kerk en het kindertehuis mee om het programma tot een groot succes te maken. Twee weken lang hebben we het programma gepresenteerd. De eerste week hadden we 70 kinderen die het programma volgden in onze eigen kerk. Ouders vertelden me hoe hun kinderen hadden gesmeekt of ze ze naar het programma konden brengen. Kinderen die normaal niet echt een plek hebben om te spelen en er van genoten om bij ons alle ruimte te hebben en met anderen te kunnen spelen. De tweede week hebben we hetzelfde programma gepresenteerd in de kerk van vrienden, die pas



een aantal maanden geleden de kerk zijn begonnen. Mensen stonden open, wisten nog niet dat er een kerk was en 40 kinderen deden enthousiast mee met alle activiteiten. Er was een groep vrouwen

die voor werk de straten rondom de kerk aan het vegen waren. Normaal gesproken zijn hun kinderen de hele dag bij ze op straat. Maar deze week brachten ze ze bij ons, konden ze de bijbel verhalen horen, spelen, genieten en kregen ze ook nog een eenvoudige maaltijd. Kortom een hele goede tijd.



Elk jaar zien we weer kinderen terug komen van voorgaande jaren. Dit jaar waren er zelfs een aantal jongeren die te oud waren voor het programma, maar vroegen of ze mee mochten helpen!!! Ik besef me steeds meer dat Vakantie Bijbel School veel voor kinderen betekent en ik heb dan ook al jaren het verlangen om meer dan alleen maar een programma voor een week te doen. Twee weken geleden kwamen we in contact met een organisatie die een programma heeft voor Vakantie Bijbel School met als vervolg daarop 50 lessen die over hetzelfde thema gaan!!! Een programma voor een heel jaar

dus!!! Begin Oktober hebben we een conferentie over dit programma. Bidt voor ons als we de mogelijkheden bekijken om meer kinderen te kunnen bereiken in hun nood en dat gedurende het hele jaar te kunnen doen. Vanuit de kerk hebben meer dan 20 jongeren en volwassenen zich aangemeld om de conferentie bij te wonen!!

## MAHANAIM

Het nieuwe schooljaar van onze school "Mahanaim" (kamp van God) staat weer voor de deur. We zijn druk bezig om de klaslokalen weer klaar te maken, het individuele lesplan voor elk kind weer op te stellen en het materiaal te bestellen. Lupita (een jongere vanuit de kerk) komt na 2 jaar weer bij ons terug om meer Engels te leren en Jaziel is een nieuwe jongen van 9 die 2 weken geleden bij ons is gekomen. Hij heeft in 3 jaar tijd op 4 verschillende scholen gezeten en kan nog niet lezen, een nieuwe uitdaging dus om hem te helpen met die belangrijke basisvaardigheden voor school.

## BEDANKT

Niet alleen zijn we dankbaar voor alle mensen die hier komen om te helpen, maar ook ben ik weer steeds dankbaar voor al jullie ondersteuning. Zonder financiële ondersteuning is het voor mij niet mogelijk om dit werk te blijven doen. Bedankt dat door jullie giften jullie een stukje van dit werk zijn. Ook zonder ondersteuning in gebed kunnen we niet. Bid voor al onze kinderen als het schooljaar weer gaat beginnen, dat zij zich goed kunnen concentreren en kunnen zien dat een goede studie een betere toekomst geeft, en zo het maximale uit hun studie kunnen halen. Bid ook voor ons als wij hen dagelijks leiden dat God ons wijsheid zal geven. Ook bedankt voor jullie persoonlijke bemoedigingen door middel van e-mail, post, facebook etc., het doet me altijd heel goed om een berichtje te ontvangen. Bedankt vanuit Mexico!!

## Liefs Paulien



Postadres: P.O. Box 52227 McAllen, TX 78505 U.S.A.

E-mail: [paulien.naber@hotmail.com](mailto:paulien.naber@hotmail.com)

Facebook: Paulien Naber

WhatsApp: +52 1 89 92 28 38 81

Giften aftrekbaar van de belasting kan je overmaken op: Diaconie Herv. Gem. Aalsmeer inz. Paulien rek. Nr. 635805200

Als je me wilt helpen een pensioen op te bouwen kan dat via hetzelfde rekeningnummer, vermeld dan alleen even: inz. Paulien pensioen.